

De route loopt door het bos De Falieberg. De start is bij het Tonckensdierenpark. Dit park ligt vlak achter het Tonckenshuys. Bij het Tonckenshuys staat een bord met informatie over de route. Vanaf dit bord ga je ←, achter het Tonckenshuys langs. Je komt dan op een kruispunt van zandwegen. Hier volg je het wandelpad dat schuin naar rechts loopt. Als je dan het fietspad oversteekt, zie je het 1e paneel. Hier begint de wandelroute.

In totaal zijn er 13 panelen. Op de panelen staan gedichtjes van schrijvers die uit Drenthe komen. De meeste zijn van Bonnie Veendorp. En wist je dat alle gedichtjes uitgekozen zijn door kinderen van de basisschool in Zuidwolde? Zij hebben de mooiste er voor je uitgezocht!

Als je klaar bent met de route kun je een bezoekje brengen aan het Tonckensdierenpark. In dit kleine parkje hebben ze allerlei boerderijdieren, zoals konijnen, geiten en kippen. Deze dieren mag je allemaal aaien. Je hoeft hier geen entree te betalen.



Startpunt:

Tonckenshuys/Tonckensdierenpark

Adres:

Meppelerweg 22, Zuidwolde
(aan de weg Zuidwolde-Veeningen)

Eddie leert Drents



In Zuidwolde kuj drents proat'n...
en nou ook lezen!

Dat wilde Eddie ook wel eens proberen. Daarom is hij naar Zuidwolde gegaan. Vlak buiten het dorpje is deze leuke wandelroute met allemaal kleine Drentse gedichtjes. De gedichtjes zijn uitgezocht door kinderen! Kun jij ook Drents?

De route begint bij het Tonckensdierenpark. In dit parkje heb je allerlei boerderijdieren. Deze mag je gewoon aaien! Dat is zeker een bezoekje waard.

Veel plezier!

Goedendag, mijn naam is Eddie. Ik heb een reis gemaakt door Zuidwest Drenthe. Tijdens mijn reis hoorde ik de mensen soms een ander taaltje praten. Het leek wel een beetje op Nederlands, maar toch was het anders.

De meeste woorden kon ik wel begrijpen hoor, maar ze gebruikten ook woorden die ik helemaal niet kende. Ze vertelden mij dat dit taaltje "Drents" is. De helft van de mensen die in Drenthe wonen, spreken niet alleen Nederlands, maar dus ook nog Drents. En soms ook een beetje van beide! Ze noemen het Drents een dialect. Misschien heb jij het ook wel eens gehoord op vakantie, of misschien spreekt jouw familie het wel.

Deze route zit vol met kleine Drentse gedichtjes. Deze gedichtjes kunnen door jouw vader, moeder, opa of oma voorgelezen worden. En misschien wil je zelf ook eens proberen om het te lezen?



Oefen maar vast eens:

*"Der was een keer een ijscoman,
Die was zo in zien schik,
Hij nam van alle ijscogies,
Altied eerst zölf een lik....."*

Vraag maar eens na wat dat betekent...!

zölf

ijscogies

zien

schik

Altied

